



HET PAROCIEHUIS
VAN SASSE VAN YSSELTSTRAAT 8
5831 HD BOXMEER
(0485) 57 32 77

NIEUWSBRIEF

SECRETARIAAT@ONZELIEEVROUWEPAROCIE.NL
WWW.ONZELIEEVROUWEPAROCIE.NL

ONZE LIEVE VROUWE PAROCHE

DECEMBER 2012/JANUARI 2013

GELOOFSWEG SAMEN



In deze dubbeleditie:

- Eindejaarsbezinning pastor Tjeu Timmermans p. 3, 4
- Karmelprogramma, terugblik Kloosterbezinningsweekend p. 5
- Kerkdiensten parochielocaties p. 6, 7
- Kind en Kerk: Vormsel, Eerste Communie, Kinderkoor p. 8
- In de ban van de kerststal (interview) p. 9, 10
- Aktie Kerkbalans 2012 en 2013 p. 10
- Solidaridad; werkgroep Woord- en Communievieringen p. 11
- Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie p. 12
- Terugblik op dialoogavonden Vortum-Mullem en Sambeek p. 12



Pastoraal team



tjeu.timmermans@onzelieievrouweparochie.nl

bep.devreede@onzelieievrouweparochie.nl

wijnenjo@onzelieievrouweparochie.nl

Het Parochiehuis

van Sasse van Ysselstraat 8

5831 HD BOXMEER

(0485) 57 32 77

secretariaat@onzelieievrouweparochie.nl

Rabobanknummer 14.57.40.625

Openingsuren receptie

Ma t/m vr van 9.00 – 12.00 uur.

Kunt u de gastheer of gastvrouw van de receptie niet bereiken, spreek dan s.v.p. uw bericht in op het antwoord-apparaat. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. De telefoonbeantwoorder meldt wat u moet doen als u de pastor dringend nodig heeft.

Adressen kerklocaties

H. Petrusbasiliek

Steenstraat 41

5831 JA Boxmeer

Sint Jan de Doper kerk

Bezoekadres en postadres:

Grotestraat 65

5836 AC Sambeek

E kerklocatiesambeek@onzelieievrouweparochie.nl

Open op donderdagochtend van 8.30 - 11.00 uur,
gastheer is de heer Wil Derks, T (0485) 57 16 18.

Sint Corneliuskerk

Postadres: Sint Cornelisstraat 18

5827 AL Vortum-Mullem

Colofon

De NIEUWSBRIEF is een uitgave van de ONZE LIEVE VROUWE PAROCHIE en treft u ook aan op de website van de Onze Lieve Vrouwe parochie.

Uw bijdrage aan de Nieuwsbrief is van harte welkom. De redactie houdt zich het recht voor ingezonden artikelen niet of verkort weer te geven.

De editie van februari verschijnt in de week van **1 februari 2013**. Kopij voor dit nummer dient **uiterlijk op zondag 20 januari 2013** op het redactieadres of per e-mail bij de redactie te zijn ingeleverd.

Red.: Herman Jan van Cuijk, pastor Bep de Vreede o.carm. en Mieke van Soest (parochiesecretariaat).



We hebben weer een keur aan kerststallen ingekocht, afkomstig uit diverse landen in Afrika, Zuid Amerika en Azië. Tientallen, zeer kleurrijke, kerstgroepen zijn op een bijzonder sfeervolle wijze tentoongesteld in onze kelder. Zeer de moeite waard om kijkje te nemen. Wandel gerust binnen.

wereldse kerststallenshow

bij ons in de kelder

Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment van cadeauartikelen: speelgoed, servies, tafel- en modeaccessoires, siervoorwerpen, beelden, woningtextiel, (kerst) kaarten, vazen, schalen, enz. En natuurlijk "schitterende" sieraden!

En mocht je het nog niet weten: de wereldwinkel is bij uitstek de aangewezen plek voor het laten verzorgen van

Fair Trade kerstpakketten

Wereldwinkel Boxmeer, Hoogkoopassage 18

www.boxmeer.wereldwinkel.nl



"een cadeau uit de wereldwinkel is ook een cadeau aan een eerlijker wereld"

KERST IN DE SINT PETRUSBASILIEK

Levensgrote kerststal

Sfeervolle expositie van 300
kerstgroepen

Kinder-kerstpuzzel in de
doopkapel

za 15 december t/m zondag
januari

14.00 – 16.30 uur

Entree:

vrijwillige bijdrage t.b.v. Lourdesfonds



VREDE VOOR JOU EN VREDE VOOR JOU:

een diepgeworteld verlangen, een lastige opgave

Ervaringen van de parochiereis

Tijdens de parochiereis naar Israël hebben we Nazareth, de plaats waar Jozef en Maria woonden, bezocht. We waren ook in Bethlehem waar Jezus werd geboren in een grot of in een stal omdat er voor Jozef en Maria geen plaats was in de herberg. De afstand die Jozef en Maria, die hoogzwanger was, moesten afleggen om zich in te laten schrijven was groot. De weg was zeker primitiever dan nu. De weg voerde door bergen, door woestijnen en door de Jordaanvallei en was niet zonder risico's.

Ik denk dat het een enorme opgave is geweest voor Jozef en Maria op reis te moeten, juist op dat moment in hun leven. Ze zullen zeker geweten hebben dat de reis voor hen langdurig en zwaar zou zijn. Te meer omdat zij zelf en heel het volk leefden onder de overheersing van de Romeinen. Vanaf het moment dat ze Nazareth verlieten was hun leven en hun toekomst ongewis.

Bethlehem

De laatste dag van onze parochiereis stonden we op het herdersveld in Bethlehem, nadat we de geboortekerk hadden bezocht. We zagen in de verte de bergen en het woestijnachtige land waar de herders toen hun kudden bewaakten. Steeds meer is in mij gaan leven welk wonder zich hier in Bethlehem heeft voltrokken. Hier verkondigt God aan de wereld van toen en van nu een boodschap van vrede in de kwetsbaarheid van een mensenkind. De eenvoudige mensen van toen staan open voor deze bevrijdende boodschap van leven en vrede. Niet de machtigen van toen, maar de eenvoudige mensen, zoals Jozef en Maria, zoals de herders in het veld.



Terwijl we in Bethlehem het winkeltje van Claire bezochten dat omgeven is met een acht meter hoge muur en terwijl we in Neve Shalom het verhaal hoorden hoe Joden, Christenen en Palestijnen in een dorp in vrede samenleven, beseften we ook de enorme spanningen die er tussen mensen en bevolkingsgroepen zijn. Er is geen andere weg te gaan dan dat de mensen hier, Joden, Christenen en Palestijnen, moeten leren met elkaar in vrede te leven. De bevrijdende boodschap van God "Vrede op aarde aan de mensen van goede wil" was toen een vreugdevolle boodschap. Ze hadden te lijden van de spanningen en van de onderdrukking door de Romeinse machthebbers. Terwijl ik dit schrijf is het conflict tussen Joden en Palestijnen, tussen Israël en Gaza weer in alle hevigheid losgebarsten. Ook nu gaat het om vrede voor mensen, hoe moeilijk die ook bereikt wordt.

Huidige politieke situatie

Blij ben ik dat ons op onze

parochiereis het geweld en de oorlog die zijn opgelaaid bespaard zijn gebleven. Maar tegelijkertijd weten we hoeveel mensen er aan de verschillende kanten, aan de kant van Israël, aan de kant van Gaza, aan de kant van de Joden, de Christenen en de



Palestijnen nu roepen en schreeuwen om erkenning en om vrede. We weten hoe het geweld weer haat zaait en aan veel mensen het leven kost.

Jozef, Maria en Jezus waren gewone mensen die net als wij verlangden te leven in vrede en voor hun kind alleen maar het goede wilden. Ze zagen er naar uit dat dit visioen werkelijkheid zou worden. Ook mensen van vandaag verlangen niets anders dan dat er toekomst en leven zal zijn voor henzelf en voor hun kinderen. Door onze parochiereis weten we meer van de omstandigheden en de spanningen van toen en van nu. We beseffen beter wat vrede vraagt en kost.

VREDE VOOR JOU EN VREDE VOOR JOU (vervolg)

Zie ook volledig verslag parochiereis en fotoreportage op de website

Met de ervaringen van de parochiereis weten we beter hoe indringend de boodschap van vrede voor mensen is overal waar mensen met elkaar in onvrede leven. Als we dat bij ons toelaten weten we dat wereldwijd overal mensen verlangend uitzien naar een samenleving waarin mensen niet bang hoeven te zijn voor elkaar; waarin mensen vreugde en vriendschap met elkaar kunnen delen of opbouwen.

Kerstmis

Gelukkig vieren wij Kerstmis met een zee van warmte en licht. Wij verdrijven de donkere dagen met de gezelligheid van het familiale samen-zijn. Wij wensen elkaar een zalig kerstfeest in het besef dat we elkaar het goede gunnen. Wat een dankbaarheid dat wij zo Kerstmis mogen vieren.

Natuurlijk besef ik dat er ook in ons midden mensen zijn die het moeilijk hebben omdat gezondheid hen in de steek heeft gelaten; omdat het werk, het bedrijf of de baan zijn weggefallen door de economische crisis; omdat relaties zijn gebroken. Zij kennen het diepe verlangen naar leven en toekomst vanuit de omstandigheden waarin ze zijn. Wij hopen dat Kerstmis ook voor hen perspectief en leven aanreikt in de verbondenheid en de vriendschap die ze ervaren.

De geboorte van een kind wordt door ouders ervaren als een wonder. Zo was het voor Jozef en Maria. Zo is het ook voor mensen van nu. Ieder kind komt ter wereld met de bedoeling mens te mogen zijn in alle volheid. Laten we elkaar die volheid van menselijk leven gunnen en wensen. Wensen we het voor elkaar en voor al die mensen die hetzelfde verlangen kennen, maar die moeten leven in een wereld en in omstandigheden waarin het leven en de toekomst worden bedreigd.

Gezegend het leven, gezegend de mensen, vrede en vreugde voor iedereen; een toekomst gezegend door liefde, een zalig en gezegend Kerstfeest voor iedereen.

Namens het parochiebestuur, namens het pastorale team en namens de Karmelgemeenschap,

Tjeu Timmermans,
karmeliet en pastor-teamleider



Een gezegend Nieuwjaar

Wat voorbij is kennen we. Het heeft zijn plaats gekregen in onze herinnering.

We mogen dankbaar zijn voor het goede, het mooie, het liefdevolle dat we hebben ervaren in het afgelopen jaar. Wat pijn deed en verdriet ocriep vroeg om aanvaarding. Zo staan we met al onze herinneringen aan het begin van een nieuw jaar. Wat komt is nog open, kennen we niet. We hopen dat het vreugdevol is, dat het leven geeft, dat het ons bezielt en kracht geeft.

Als parochie hopen we dat we met elkaar verder mogen werken om onze geloofsgemeenschap, onze parochie samen op te bouwen. Maar allereerst hopen we dat het met ieder goed mag gaan en dat ieder zegen mag ervaren in zijn of haar persoonlijk leven. Dan kunnen we met recht elkaar een zalig en gezegend Nieuwjaar wensen.

Namens het parochiebestuur, namens het pastorale team en namens de Karmelgemeenschap

Tjeu Timmermans,
karmeliet en pastor-teamleider



UIT HET KARMELEKRINGPROGRAMMA 2012 - 2013

Karmelkring Boxmeer heeft een aanbod van bezinningsbijeenkomsten voor ieder die zich verder wil verdiepen in de vragen die leven en geloven met zich brengen en / of die geïnteresseerd zijn in de Karmel en haar spiritualiteit. Het aanbod is ook bedoeld voor parochianen en vrijwilligers in de Karmelparochie:

- Samen Bijbel Lezen
- Het Immanuël- boek (Jesaja 6-12)
- Titus Brandsma: over de mystieke weg
- De Eucharistieviering

VOOR INFORMATIE EN AANMELDING:

www.karmelboxmeer.nl en
www.onzeliëvrouweparochie.nl

IMPRESSIE KLOOSTERBEZINNINGSWEEKEND vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2012

In het zonnige zomerweekend van 7 en 8 september jl. kwamen 9 (voornamelijk) parochianen bij elkaar in het Karmelklooster voor een 2-daagse bezinning in de entourage van het Karmelkloosterleven.

Programma

Op vrijdagmiddag om 17.30 uur werd na de hartelijke ontvangst en huisvesting door zr. Minie Pasop begonnen met een broodmaaltijd in de refter, gevolgd door de gebruikelijke viering van 18.45 uur in de Bloedkapel van de St. Petrusbasiliek.

Om 20.00 uur hield pastor Tjeu Timmermans een inleiding over de huidige ontwikkelingen in de kerk. Aansluitend was er een gesprek met de insteek hoe hier als Karmelparochie mee om te gaan. 'Verrassend bomen over hedendaags kerk zijn voor jong en oud', volgens een deelnemer. Vanaf 21.00 uur samen met de gastvrije Karmelgemeenschap recreëren in hun huiskamer.

Op zaterdagmorgen zaten we om 8 uur aan het ontbijt en was er tot 11.30 uur geen programma, dus gelegenheid voor ontspannen wandelen langs de Maas of in de fraaie kloostertuin, of struinen door de kloosterbibliotheek. Na de viering van 12.00 uur in de Bloedkapel en de warme maaltijd van 12.30 uur in de refter gaf pater Huub Welzen een powerpointpresentatie met inleiding / workshop aan de hand van de tekening van Rembrandt: 'De verloren zoon en de barmhartige vader'. De deelnemers probeerden zich in woord en beeld -in verschillende stadia- persoonlijk in te leven.

Om 15.00 uur sloot pastor Tjeu Timmermans het bezinningsweekend inhoudelijk af. Alle deelnemers waren enthousiast over de samen beleefde dagen en dankten de Karmelgemeenschap voor de openheid en genoten gastvrijheid.

Een miniweekendje Karmelklooster in eigen dorp: verrassend, waardevol en verbroederend en zeker voor herhaling vatbaar. Voorjaar 2013?

Hieronder nog een aantal reacties van deelnemers:

'In dat weekend kwam ik tot de ontdekking dat het mij bloot stellen aan God, met al mijn positieve en minder positieve punten me tot rust bracht, een soort vrede geeft. Het bespreken van mijn innerlijke processen met groepsgenoten gaf me een gevoel van eenheid. Dankbaarheid overheerste bij mij dat deze gebeurtenissen plaats konden vinden in dat weekend, hier had ik totaal niet op gerekend.'

'Door de gastvrijheid van het klooster kon dit plaats vinden. Hier realiseer ik me dat de gastvrijheid van Karmel Boxmeer een begin is geweest voor me om bewuster te zijn in mijn omgang met God.'

'Even weg van de snelweg, loskomen van drukke agenda die door iedereen wordt gevuld met verplichtingen. Terug naar jezelf, even rust en stilstaan bij de waarden in het leven. Verdieping in plaats van oppervlakkigheid. Waartoe zijn wij geroepen?'

'Het is een uitdaging om spiritualiteit over te dragen aan jongeren.'

'Meedraaien met de kloosterlingen, respect voor hun leefwijze. Misschien wat kort voor een 'snuffelstage', maar toch intensief.'



DIENSTEN in de KERKEN

Karmelvieringen door de week in de H. Bloedkapel, St. Petrusbasiliek Boxmeer

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Eucharistieviering

woensdag

08.00 uur Viering rond de psalmen
09.00 uur Eucharistieviering
12.00 uur Stilteviering
18.45 uur Gebedsviering

zaterdag

12.00 uur
Viering rond
Karmelregel

Kerklocatie: St. Petrusbasiliek, Boxmeer

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 2 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	Tevens kinderkerk
zo 9 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	
za 15 dec 2012	19.00 uur	Woord-/Communieviering		Werkgroep WoCo
zo 16 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	
di 18 dec 2012	19.00 uur	Viering van boete en verzoening		Voor gehele parochie
zo 23 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang	
ma 24 dec 2012	18.00 uur	Kinderkerstviering	Kinderkoor	Met kerstspel
	20.00 uur	Eucharistieviering	Bun- en Pauluskoor	
	22.00 uur	Eucharistieviering	Boxmeersche Harmonie	Samenzang
di 25 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Gezamenlijke koren OLVp	Kindernevendienst
wo 26 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Vivace	
zo 30 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang	
ma 31 dec 2012	19.00 uur	Eucharistieviering	Bunskoor en Pauluskoor	Met H. Bloedsgilde
di 1 jan 2013	10.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang	
zo 6 jan 2013	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	Kinderkerk
zo 13 jan 2013	10.30 uur	Eucharistieviering	Bunskoor	
za 19 jan 2013	19.00 uur	Woord-/Communieviering	Samenzang	Werkgroep WoCo
zo 20 jan 2013	10.30 uur	Oecumenische viering	Gezamenlijke koren	Kapel Zrs. Julie Postel, tevens kindernevendienst
wo 23 jan 2013	18.45 uur	Oecumenische gebedsdienst	Samenzang	H. Bloedkapel basiliek
vrij 25 jan 2013	18.45 uur	Oecumenische gebedsdienst	Samenzang	Protestantse kerk
za 26 jan 2013	19.00 uur	Familieviering	Samenzang	1e stap Eerste Communie
zo 27 jan 2013	10.30 uur	Eucharistieviering	Pauluskoor	

In de Petrusbasiliek zijn gedoopt:

4 november Silke Willems, Pieter Claeszstraat 25, Boxmeer

18 november Siem Jochems, Burggraaf 10, Vierlingsbeek

Wij wensen hen en hun ouders en familie een mooie toekomst en alle goeds.



DIENSTEN IN DE KERKEN

Kerklocatie: St. Jan de Doper, Sambeek

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
zo 2 dec 2012	9.00 uur	Eucharistieviering	Dameskoor	
za 8 dec 2012	19.00 uur	Eucharistieviering	Samenzang	
zo 16 dec 2012	9.00 uur	Eucharistieviering	Schola	
di 18 dec 2012	19.00 uur	Viering van boete en verzoening	Samenzang	Voor gehele parochie in St. Petrusbasiliek Boxmeer
za 22 dec 2012	19.30 uur	Kerstconcert Joyful	met gemengd koor	
ma 24 dec 2012	18.00 uur	Kinderkerstviering	Ad hoc kinderkoor met kerstspel	
	22.00 uur	Eucharistieviering	Gemengd koor	
di 25 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Gezamenlijke koren OLVp	Met kindernevendienst in St. Petrusbasiliek Boxmeer
wo 26 dec 2012	09.00 uur	Eucharistieviering	Schola	
ma 31 dec 2012	19.00 uur	Eucharistieviering	Joyful	
zo 6 jan 2013	9.00 uur	Eucharistieviering	Dameskoor	
za 12 jan 2013	19.00 uur	Eucharistieviering	Schola	
zo 20 jan 2013	9.00 uur	Eucharistieviering	Kantorij	
za 26 jan 2013	19.00 uur	Eucharistieviering	Dameskoor	

Kerklocatie: H. Cornelius, Vortum-Mullem

DATUM	TIJDSTIP	SOORT VIERING	KOOR	BIJZONDERHEDEN
za 9 dec 2012	9.00 uur	Eucharistieviering	Zangkoor	
ma 24 dec 2012	20.00 uur	Eucharistieviering	VoMuZi	
di 25 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Gezamenlijke koren OLVp	Met kindernevendienst in St. Petrusbasiliek Boxmeer
woe 26 dec 2012	10.30 uur	Eucharistieviering	Samenzang	Gezinsviering
zo 13 jan 2013	9.00 uur	Eucharistieviering	Zo mogelijk met koor	
zo 27 jan 2013	9.00 uur	Eucharistieviering	Zo mogelijk met koor	

UITVAARTDIENSTEN

In de afscheidsdienst, de uitvaartdienst op een van de kerklocaties binnen onze parochie geven wij onze dierbaren als geloofsgemeenschap uit handen en dragen we hen over, leggen hen in de Hand van God. Hij draagt hen nu verder op handen, en we geloven in hun Leven door de Verrijzenis van Jezus heen. En ook willen we als gelovige gemeenschap de nabestaanden en allen die de overledenen kenden tot steun en troost zijn in het gemis.



In de St. Petrusbasiliek te Boxmeer

17 nov	Harry Baltussen Pr. Margrietstraat 30	87 jaar
23 nov	Ton Hillenaar Deken van den Ackerhof 29, Cuijk	79 jaar

In de St. Jan de Doperkerk te Sambeek

22 nov	Bert Hendrix, Grotestraat 1	85 jaar
24 nov	Cor Fransen, Grotestraat 37	78 jaar

God draagt hen nu verder op handen. Mogen zij rusten in vrede.

KIND EN KERK

Kerklocatie Boxmeer

VORMSEL 17 november 2012

Beste Anouk Hermans, Bram Wijers, Chaaij Diets, Clint Lamers, Dave Hanegraaf, Demi Smits, Jordy Diaz, Julie van Westerveld, Kai de Kievit, Kim Josephs, Kyara Jacobs, Lianne Stiphout, Lizzi Kroet, Lynn Raaijmakers, Maartje Plomp, Mandy Heijligers, Marloes Meyer, Nicole Lamers, Patrick van Rooij, Quinn van Boekel, René Tielen, Robin Janssen, Ronnie Lamers, Sam Sokolov, Stijn van den Hoogen, Thomas van der Hoeven, Tijn Coenen en Tom Croese,

van harte gefeliciteerd met jullie Vormsel!

Een speciaal woord van dank aan de Vormselouders: zonder jullie was het nooit zo mooi geworden: de gesprekken, de teksten, de muziek, de beamerpresentaties, de afbeeldingen op de dozen.

Werkgroep Vormsel en pastores



EERSTE COMMUNIE 9 juni 2013

Inschrijving nog mogelijk

Op de informatieavond van 13 nov. jl. waren de ouders van zo'n 23 kinderen aanwezig. Mochten er ouders en kinderen zijn die zich alsnog willen inschrijven: u kunt het formulier vinden op de website van de parochie. U kunt het ook op werkdagen afhalen in het Parochiehuis.

Kerklocatie Sambeek Vormsel 24 november 2012

Evenals in de St. Petrusbasiliek in Boxmeer werd in de St. Jan de Doperkerk in Sambeek het sacrament van het Vormsel toegediend door vicaris-generaal Van den Hout aan de navolgende kinderen van groep 8:

Kelly Denen, Esra Fransen, Ivo Hendriks, Nina Hendriks, Stan Hubers, Liz Jansen, Russel van den Hoogen, Niels Deenen, Jesper Vis, Naomi Peters, Jose Vloet, Elsemarijn Hijwege, Julia Verstraaten.

Alle Vormelingen van harte gefeliciteerd!

Stuurgroep Eerste Communie/Vormsel en pastores

Kerklocatie Vortum-Mullem

Eveneens op 24 november jl. werd in de St. Corneliuskerk door bisschop Hurkmans het Vormsel toegediend aan:

Stan Brienen, Esmée Deenen, Jeroen Hermans, Patrick Jacobs en Thomas Peeters.

Alle Vormelingen van harte proficiat!

De viering had als thema: 'Je bent een kei' en werd opgeluisterd door het opleidingsorkest van de fanfare o.l.v. Frank van Wely.

KINDERKOOR

In september 2012 is er in Boxmeer een kinderkoor gestart en wordt er met heel veel enthousiasme gewerkt aan een nieuw repertoire. De groep bestaat nu al uit 17 kinderen, maar natuurlijk willen we graag dat alle kinderen die het leuk vinden om te zingen mee komen doen.

We zingen liedjes uit musicals, uit grootmoeders tijd, kinderliedjes uit deze tijd, canons, gewoon allemaal leuke en gezellige muziek. Het is ook heel leuk als kinderen zelf liedjes meenemen die ze mooi vinden. Die zingen we dan ook.

OPTREDENS

Natuurlijk hoort het er ook bij dat als je oefent, je het ook wil laten horen aan andere mensen. Dat doen we dan ook. Deze optredens verzorgen we op verschillende plekken.

Op zaterdag 15 december a.s. zal het kinderkoor de kerstviering van de Zonnebloem Boxmeer in Riche opluisteren en op kerstavond 24 december de kinderkerstviering in de basiliek (met kerstspel).

Volgend jaar willen we ook op andere plaatsten gaan optreden.

Ben je nieuwsgierig geworden wat we iedere dinsdag van 16.00 tot 17.00 zingen in het Parochiehuis?

**Kom langs en doe lekker mee!
(er zijn geen kosten aan verbonden)**

Hopelijk tot ziens in Het Parochiehuis! Mariette Wijnhoven, dirigent



IN DE BAN VAN DE KERSTSTAL

interview met Kees Thijssen

Voor volledige rapportage met foto's zie website (en foto's elders in dit blad)!

Sedert jaren wordt in de St. Petrusbasiliek een kerststal gebouwd. Aanvankelijk, zo'n 50 jaar geleden, bouwden de fraters van de Karmel de kerststal (= nu schaapskooi in huidige kerststal!) op planken boven de ingang van de crypte. Daarna werd de bouw overgenomen door het collectantencollege en nu 42 jaar geleden door de werkgroep kerststal St. Petrusbasiliek.

Momenteel bestaat de groep uit wel 15 vrijwilligers. Daarnaast wordt er een grote kerststal-expositie in de crypte en in de vitrines van de basiliek ingericht. Reden voor de redactie van de Nieuwsbrief om vrijwilliger en kerststalverzamelaar Kees Thijssen te interviewen over de achtergronden van dit grote gebeuren.

Hoe ben je bij het opbouwen van de kerststal betrokken geraakt?

Al in mijn vroege jeugd is mijn belangstelling gewekt voor het kerstgebeuren en met name voor de kerststal. Het begon al met de zelf geknutselde kerststal op de kleuterschool, de nachtmis en rondgang met mijn vader, broers en zussen langs de kerststallen in de kerken en kapellen van Boxmeer op eerste kerstdag. Toen ik ouder werd nam ik thuis de kerststalbouw in handen, waarbij ik me moest houden aan strenge afspraken over de afmetingen van boom en stal.

In de tijd dat ik in Bakelgeert-noord woonde werd mij gevraagd de **kerststal in de Pauluskerk** op te bouwen, terwijl de medewerking van mijn vrouw Marijke werd gevraagd om de beelden 'op te lapen'.

Rond mijn twintigste vroeg mijn vader mij of ik de collectanten wilde meehelpen met de opbouw van de **kerststal in de Petruskerk**. En of ik dat wilde! Toen de collectanten van de Petruskerk aangaven de leiding van de kerststalopbouw over te willen dragen aan een nieuw te vormen bouwploeg, werd

ik min of meer tot kartrekker van die bouwploeg gebombardeerd. Tot de dag van vandaag bouwen we met een vast groepje van 15 medewerkers, waaronder broeder Frans Hilckmann o.carm. de kerststal in de St. Petrusbasiliek. Dit jaar komt er misschien hulp van een of meer stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren.

Wanneer wordt met de bouw van de kerststal begonnen?

We starten op 27 november en zijn daar intensief mee bezig tot 15 december, de inrichting van de kerststal-expositie meegerekend.

Hoe ben je ertoe gekomen de historische gebouwen van Boxmeer in de kerststal in te bouwen?

De stal zelf staat natuurlijk centraal, als ook de plaatsen waar Jezus is geboren en heeft geleefd. Daarbij willen we een link maken naar de huidige tijd en naar de Boxmeerse context. Zo zijn in de loop van de jaren aan de kerststal toegevoegd: de basiliek, de Nepomukkapel, de Rochuskapel, de Weijer, de Spieker, de protestantse kerk en het kasteel van Julie Postel.

Hoeveel bezoekers trekt de kerststal en de kerststallenexpositie?

In 2011 waren er tussen de 5000 en 6000 bezoekers. We moesten zelfs de bezoekersstroom in en uit de crypte reguleren, om te voorkomen dat het daar te vol zou worden.

De VVV heeft de kerststal en de kerststallenexpositie in de basiliek opgenomen in de Kribbenroute. Die leidt ook naar de mooie kerststal in de St. Jan de Doperkerk in Sambeek.

Wat is er mogelijk naast het individuele bezoek?

De mogelijkheid bestaat om groepsrondleidingen te houden, al dan niet met powerpointpresentatie, ook buiten de officiële openingstijden. Nieuw dit jaar: in de weekenden zal er een ontmoetingsplein zijn waar koffie en thee wordt geschonken.

We weten dat er altijd speciale aandacht is voor de kinderen. Waarop kunnen zij zich dit jaar verheugen?

De kinderen ontvangen een verrassing met het thema van de kerststal. Zij kunnen ook deelnemen aan de kinderkerstpuzzel in de basiliek. Onder de goede inzendingen worden 3 kerststalletjes verloot.

Nieuw dit jaar is, en daar verheug ik me erg over, dat de Ondernemersvereniging COB (Centrum-ondernemers Boxmeer) haar medewerking verleent aan een etalagepuzzeltocht voor de jeugd (in liefst 32 etalages), waarbij ook de kerststal en de kerststallen-expositie in de basiliek onder de aandacht van het win-kelend publiek worden gebracht.



IN DE BAN VAN DE KERSTSTAL (vervolg)

Voor data en openingstijden expositie: zie blz. 2

Hoe ben je tot je persoonlijke kerststallenverzameling gekomen?

Het kerststalvirus werd in de loop van de jaren aangewakkerd door bezoeken aan de kerststallen in de regiokerken, kerststaltentoonstellingen van het Bijbels Openluchtmuseum, het Afrikamuseum en de 'Krippana' in Duitsland. Zo kwam ik ook tot een uitgebreide verzameling kerstkaarten.

Op school bouwde ik altijd een grote kerststal. Aan ouders vroeg ik of ze uit het buitenland een kerststal mee wilden nemen. Ik kreeg er ongeveer 6, waarvan ik er 2 mocht houden.

En zo is het begonnen!

De eerste stalletjes kregen in de tijd rond Kerst een bescheiden plaatsje in mijn klas op school. Toen de verzameling was opgelopen tot zo'n 30 exemplaren volgde een aantal jaren een kleine tentoonstelling in de hal van de school. Een tentoonstelling die nadien verhuisde naar de vitrinekasten thuis. Nu is een deel van mijn verzameling jaarlijks te zien in een aantal vitrinekasten in de St. Petrusbasiliek en in de sfeervol verlichte crypte van de basiliek (350 van de in totaal 1400 kerststallen).

Inmiddels is de expositie uitgegroeid tot de grootste expositie van Nederland.

De laatste 100 nieuwe kerststallen worden aangevuld met die van 5-6 jaar geleden, zodat de expositie wel ieder jaar weer verrassend is.

Wat is er dit jaar extra aan de kerststallenexpositie?

Op het priesterkoor ligt een 30-tal mappen met ongeveer 5000 kerstkaarten ter inzage, waaronder een aantal heel oude exemplaren.

Denk je eraan je verzameling zeker te stellen voor de toekomst?

Ja, daar denk ik zeker aan. Ik ben van plan een stichting op te richten, gelieerd aan de Karmel, waardoor de verzameling bewaard blijft en jaarlijks geëxposeerd kan worden.

Wij bevelen de expositie van harte bij u aan!



AKTIE KERKBALANS

De stand van de Actie Kerkbalans is op 16 november 2012 als volgt:

Locatie Boxmeer	€ 67.253
Locatie Sambeek	€ 11.231
Locatie Vortum-Mullem	€ 3.375



Wij danken alle parochianen die in 2012 hebben meegedaan aan de Actie Kerkbalans 2012.

In voorgaande jaren kregen alle parochianen individueel een bedankje voor hun bijdrage.

Dit jaar leverde dat in verband met een wijziging in het administratieve systeem onevenredig veel extra werk op om dat te realiseren. Vandaar dat het bedankje achterwege is gebleven. Onze excuses daarvoor, maar onze dank voor uw bijdrage blijft er niet minder om.

Degenen, die hun toegezegde bijdrage over 2012 nog niet hebben voldaan - en dat geldt niet voor degenen die gewend zijn hun bijdrage in december te voldoen - vragen wij om liefst zo spoedig mogelijk het toegezegde bedrag over te maken.

KERKBALANS 2013

De actie Kerkbalans 2013 loopt van 13 tot en met 27 januari 2013. In die weken komen de vrijwilligers weer langs bij de parochianen, die deelnemen aan de actie Kerkbalans. Bent u nog geen deelnemer en wilt u wel een bijdrage leveren om de parochie in stand te houden? Stuur een mailtje met uw naam, adres en postcode naar ledenadministratie@onzelievevrouweparochie.nl en wij zorgen ervoor, dat u in de tweede helft van januari de informatie envelop in de bus krijgt.

Het parochiebestuur

SOLIDARIDAD CAMPAGNE BONSUCCRO

Suiker: een zoete belofte

Adventsactie Onze Lieve Vrouwe Parochie

Onder dit motto willen we ons in de Adventstijd in de Onze Lieve Vrouwe parochie inzetten voor verbetering van leefomstandigheden van suikerrietkappers/kapsters in Santa Lucía Cotzumalguapa. Deze plaats vormt het kloppend hart van de suikerindustrie in Guatemala. Het zware werk op de plantages wordt verricht door seizoenarbeiders, de meesten van hen zijn Maya's uit het bergland. Aan het einde van de jaren zeventig ontstond in Santa Lucía een sterke organisatie van suikerrietkappers die via een massale staking een belangrijke loonsverhoging wist af te dwingen.

Solidaridad zet zich in voor de productie van suikerriet met respect voor mens en milieu. Suikerriet is een belangrijke grondstof in de voedsel- en chemische industrie. De winning van suikerriet is echter zwaar werk dat vaak onder slechte omstandigheden gebeurt. Ook heeft het een slechte invloed op het milieu. De kerk in Latijns-Amerika heeft meer dan eens haar zorg hierover uitgesproken.

Met de ervaring die Solidaridad reeds heeft opgedaan bij de verbetering van de milieu- en arbeidsomstandigheden van de productie van o.a. koffie en katoen, zet deze organisatie zich nu ook in voor de verduurzaming van de suikerrietproductie.

Op de website www.solidaridad.nl is meer informatie te vinden over de campagne en de initiatieven die Solidaridad neemt om te komen tot een meer duurzame en eerlijkere handel in suiker.

Naast uw bijdrage in de collectebus achter in de kerken kunt u ook uw bijdrage overschrijven op giro Solidaridad, 't Goylaan 15, 3512 AA Utrecht. Het gironummer van Solidaridad is: 180 44 44.



WERKGROEP WOORD- EN COMMUNIEDIENST BOXMEER

Werkwijze van de werkgroep

Al vele jaren functioneert er binnen de parochie Boxmeer een kleine werkgroep die geregeld woord- en communiediensten verzorgt. Tegenwoordig doen we dat **elke 3^e zaterdag van de maand om 19.00 uur in de Bloedkapel**. De eerste maandag na die viering komen we samen in het Parochiehuis om de volgende viering voor te bereiden. Onder begeleiding van Jo Wijnen bespreken we dan de lezingen en wisselen onze gedachten uit. Het is verrijkend om te ervaren hoe die verschillende wijzen van kijken elkaar aanvullen en verrijken. De 'conclusies' van die gesprekken vormen de basis voor de volgende viering. Twee leden van de groep nemen dat voor hun rekening; een selecteert passende liederen en gebeden en de ander werkt een overweging uit aan de hand van de lezingen. Om dat te kunnen doen is er ook veel voorbeeldmateriaal beschikbaar.

OPROEP

Wij zijn maar een kleine werkgroep, waardoor we kwetsbaar worden bij verhindering of ziekte van leden. We denken dat dit werk in de toekomst alleen maar belangrijker zal worden, wegens toenemend gebrek aan pastorale capaciteit in onze parochie. Nu al verzorgen we, op verzoek, ook de zondagse viering in maanden met een vijfde weekend.

Wij zouden graag enkele nieuwe leden willen verwelkomen.

Kom eens kijken op een derde zaterdag in de Bloedkapel. Of neem contact met ons op via het Parochiehuis.

De werkgroep Woord- en Communiedienst:

Pastor Jo Wijnen,
Harry Derkx, Ineke Sturm, Betzie Brakels
Jan van Haaren, Cecile Vertegaal



UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE

Vieren wat er te vieren valt!

Driekoningen - zondag 6 januari 2013 - 11.30 uur - Het Parochiehuis

Aan een goede traditie moet je niet tornen. Vandaar dat het bestuur alle parochianen, met in het bijzonder onze vele vrijwilligers, uitnodigt voor onze nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari om 11:30 uur in Het Parochiehuis aan de Van Sasse van Ysselstraat nr. 8. Dit jaar zal het een hele bijzondere nieuwjaarsreceptie zijn.....

Jubileum pastor Bep de Vreede...

We zullen op gepaste wijze aandacht schenken aan het heuglijke feit dat pastor Bep de Vreede inmiddels ruim 40 jaar werkzaam is in het pastorale veld. Zo'n jubileum is een prachtig moment om stil te staan bij hetgeen zij nu al weer zo'n zes jaar voor onze parochie betekent.

... en jubileum basiliek

Daarnaast is het al weer 12,5 jaar geleden dat de Petruskerk tot basilica minor gekroond werd, ook een jubileum dus. Diegenen die er indertijd bij betrokken waren, kunnen het zich vast nog levendig herinneren.

Kortom: vieren wat er te vieren valt! Samen vieren is een van de meest intense vormen van samen gemeenschap zijn. We hopen daarbij velen van jullie te ontmoeten!

Plannen voor de toekomst van onze parochie?

We gaan de dialoog aan met de parochianen!

Geloofsweg Samen, daar staan wij voor. Zeker wanneer het gaat om plannen voor de toekomst, is het dan ook van belang hierover samen de dialoog aan te gaan.

Inmiddels zijn er bijeenkomsten geweest in **Vortum-Mullem (22 oktober)** en **Sambeek (14 november)**. Deze avonden waren gezamenlijk door het Parochiebestuur én de Dorpsraden georganiseerd. Op beide avonden bleek de betrokkenheid groot bij de vraag hoe wij erin kunnen slagen onze parochie voor de toekomst, met name financieel, gezond en levendig te houden. Een van de meest besproken punten was de vraag "**Hoe kunnen we het gebruik van het kerkgebouw in de nabije toekomst optimaliseren?**" Voor de parochianen van **Boxmeer** is momenteel een vergelijkbare avond in voorbereiding.

Het is belangrijk de inbreng van eenieder goed te verwerken én zorgvuldig terug te koppelen. Op het moment waarop dit bericht geschreven wordt, is de avond in Sambeek pas een paar dagen achter de rug.

Actuele berichtgeving en terugkoppeling rondom deze dialogen wordt tussentijds gecommuniceerd via onze website.



Avond voor de (oud) bezorgers van de Nieuwsbrief

Het pastorale team én het parochiebestuur wilden graag nog een keer diegenen die, vaak gedurende een zeer lange tijd, ons nieuwsbulletin huis aan huis verspreid hadden extra in het zonnetje zetten. We kozen ervoor hen een gezellige avond aan te bieden in Het Parochiehuis op vrijdag 16 november.

Nadat zo'n 70 uitnodigingen de deur uit waren, werden we erop geattendeerd dat de KBO voor diezelfde avond een amusementsavond georganiseerd had. We hebben even afgewacht, maar al gauw bleek dat er te veel personen waren die daardoor niet konden komen. Wij visten blijkbaar voor een deel in dezelfde vijver! We hebben daarom besloten de avond uit te stellen. **Echter, uitstel is zeker geen afstel. Zodra we een nieuwe datum hebben, worden alle (oud) bezorgers opnieuw uitgenodigd.**

Met vriendelijke groet, mede namens het parochiebestuur, Emilie van der Heijden